

Ánh sáng Đức Tin – Lumen fidei

Thông điệp Ánh Sáng Đức Tin do hai Đức Giáo Hoàng Bênêđiô và Phanxicô soạn thảo và đã được cho ban hành đúng vào ngày kính trọng thể hai Thánh Phêrô và Phaolô, 29.06.2013. Với tựa đề “Ánh sáng Đức Tin” Đức Thánh Cha muốn giới thiệu Đức Tin như Ánh Sáng soi chiếu toàn bộ hành trình của các tín hữu. Thế nhưng ngày nay Ánh Sáng ấy bị cho là vô dụng, bị nghi vấn là ánh sáng ảo. Con người thể hiện Đức Tin của họ dựa trên cảm xúc cá nhân hơn là lý trí. Vì vậy chúng ta cần phải khám phá Đức Tin như ánh sáng đến từ Thiên Chúa. Đức Tin ấy được phát sinh từ sự gặp gỡ Thiên Chúa hằng sống, Đấng kêu gọi và bày tỏ tình yêu của Ngài với con người và ban cho con người cặp mắt mới để nhìn mọi sự và hướng dẫn hành trình đời sống của họ trong ánh sáng mới. Thông điệp Ánh sáng Đức Tin bao gồm 4 chương:

- I. Chúng tôi đã tin vào tình yêu
- II. Nếu các người không tin, các người sẽ không hiểu
- III. Tôi truyền lại cho anh em điều tôi đã lãnh nhận
- IV. Thiên Chúa chuẩn bị cho họ một thành đô

Khi nói đến Đức Tin chúng ta không thể không nhắc đến người tổ phụ của chúng ta về Đức Tin, ông Abraham. Đối với ông, Đức Tin là lắng nghe và bước vào mối quan hệ cá vị với Thiên Chúa. Đó vừa là tiếng gọi và cũng vừa là lời hứa của Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh Đức Tin còn có nghĩa là sự trung tín của Thiên Chúa và là niềm tin của con người. Thiên Chúa đòi hỏi sự tín thác tuyệt đối vào Lời Người. Trong lịch sử dân Israel ông Môsê là người trung gian đã kéo dân Israel quay trở lại đúng với con đường Đức Tin của họ, chỉ có Đức Tin chân chính mới biến đổi và canh tân được con người chúng ta. Cựu Ước cho chúng ta thấy Đức Kitô là tâm điểm của Đức Tin Kitô Giáo. Nơi Đức Kitô, mọi lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện, sự khả tín của Thiên Chúa được đóng dấu và tình yêu của Ngài được bày tỏ trọn vẹn. Chính vì thế Đức Tin Kitô giáo là tin vào một tình yêu tuyệt hảo, tình yêu này không những làm nền tảng cho cuộc sống hiện tại mà còn cho cuộc sống về sau của con người. Người Kitô hữu không chỉ tin vào Đức Kitô mà còn kết hợp với Người để tin. Đức Tin cũng không chỉ là nhìn vào Chúa Giêsu mà là nhìn mọi sự như Người nhìn. Cho nên tin vào Chúa Giêsu là đón nhận Người vào trong cuộc đời mình, gắn bó và bước theo Chúa trong tình yêu của Người. Khi đã được tình yêu Thiên Chúa biến đổi thì đời sống Kitô hữu sẽ được mở rộng ra thành đời sống trong Giáo Hội vì thế Đức Tin Kitô Giáo luôn mang chiều kích Giáo Hội chứ không chỉ đơn thuần là chuyện riêng tư của mỗi cá nhân.

Tin và hiểu còn đồng nghĩa với *Đức Tin và chân lý*. Ngày nay chân lý của Chúa đã bị lãng quên và thay vào đó là một chân lý kỹ thuật. Đối với họ chân lý là cái gì đó đem lại sự thoải mái tiện nghi cho đời sống của họ.

“Nếu các người không vững tin, thì các người sẽ không đứng vững “ (Is 7,9)

Đoạn trích trong sách I-sai-a cho thấy, nếu như Đức Tin của chúng ta không có nhận thức và chân lý thì không thể cứu độ, không thể cung cấp cho chúng ta nền tảng vững chắc được. Chúng ta phải biết đón nhận chân lý và tình yêu của Thiên Chúa từ con tim. Trái tim là tâm điểm của con người, nơi chúng ta mở ra để đón nhận chân lý và tình yêu và để cho mình được biến đổi một cách sâu xa. Tình yêu ở đây không chỉ là cảm xúc chóng qua nhưng tình yêu gắn với chân lý. Nếu không có chân lý, tình yêu chỉ còn là cảm xúc và không đứng nổi trước thử thách của thời gian, không thể thiết lập mối quan hệ vững bền, không thể giải thoát chúng ta khỏi cái tôi ích kỷ, không thể ban tặng sự sống và hoa trái. Ngược lại chân lý cũng cần đến tình yêu. Không có tình yêu, chân lý trở nên khô khan, vô nghĩa và nặng nề.

Ngoài ra Đức Tin còn có nghĩa là *nghe và thấy*. Tin là nghe tiếng gọi của một Đấng và bước vào mối quan hệ với Ngài, đồng thời Đức Tin mở mắt chúng ta để thấy mọi sự trong ánh sáng mới. Ngày nay chân lý bị giảm thiểu thành khẳng định chủ quan của mỗi cá nhân, nhưng nếu đó là chân lý của tình yêu thì chân lý ấy phải giải thoát chúng ta khỏi sự ích kỷ cá nhân và hướng đến ích chung, đồng thời có thể thâm nhập cõi lòng sâu xa ở nơi mỗi người. Ánh sáng Đức Tin cũng soi chiếu con đường của tất cả những ai đang thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa vì Thiên Chúa là ánh sáng và những ai thành tâm tìm kiếm sẽ gặp được Ngài. Bên cạnh đó Thần Học cũng đóng vai trò quan trọng giúp chúng ta hiểu biết hơn về Thiên Chúa.

Một khi được đón nhận Lời Chúa thì việc người Kitô Hữu phải làm kế tiếp là tuyên xưng và loan báo. Hội Thánh truyền lại Đức Tin cho chúng ta qua giáo lý, qua đời sống và việc thờ phượng, nhưng Đức Tin không chỉ là học thuyết mà còn là ánh sáng mới phát sinh từ sự gặp gỡ với Thiên Chúa. Ánh sáng mới này được thể hiện qua các Bí Tích cụ thể như là : Bí Tích Rửa Tội, Bí Tích Thánh Thể. Thánh Thể là lương thực quý báu cho đời sống Đức Tin vì ở đó chúng ta gặp gỡ Chúa, Đấng hiến mình vì chúng ta. Hai điểm qua trọng trong việc truyền Đức Tin là tính duy nhất và trọn vẹn. Đức Tin duy nhất có nghĩa là chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa duy nhất. Các chân lý Đức Tin gắn liền với nhau như các chi thể trong một thân mình, vì thế kho tàng Đức Tin phải được thông truyền trọn vẹn. Ngoài các Bí Tích Hội Thánh còn dùng lời tuyên xưng để truyền Đức Tin. Lời tuyên xưng này được thể hiện qua Kinh Tin Kính, Kinh Lạy Cha và Kinh 10 điều răn:

- Kinh Tin Kính : được cấu trúc 3 Ngôi, nghĩa là tâm điểm của mọi hiện hữu, chính là sự hiệp thông nơi Thiên Chúa
- Kinh Lạy Cha : các Kitô hữu học chia sẻ chính kinh nghiệm thiêng liêng của Đức Kitô và tập nhìn mọi sự như Người nhìn
- Kinh 10 điều răn : chỉ lối cho chúng ta thoát khỏi sa mạc của cái tôi ích kỷ để bước vào cuộc đối thoại với Thiên Chúa.

Vai trò của Đức Tin trong việc xây dựng công ích:

Trước hết là phải nói đến cuộc sống gia đình, Đức Tin đồng hành với mọi thành viên ở mọi lứa tuổi: trẻ thơ học tin tưởng vào tình thương, phải cảm nhận sự gần gũi và nâng đỡ của cha mẹ cũng như Hội Thánh. Nếu được thấm nhuần tinh thần Đức Tin trong gia đình, Đức Tin ấy sẽ trở thành ánh sáng soi chiếu mọi mối tương quan xã hội. Niềm tin vào Thiên Chúa tình yêu thúc đẩy chúng ta xây dựng tình huynh đệ với mọi người xung quanh vì Thiên Chúa muốn mọi người đều được chia sẻ cùng một phúc lành, giúp chúng ta biết tôn trọng thiên nhiên vì nhìn công trình tạo dựng của Chúa như là món quà Chúa ban, biết điều hành xã hội để phục vụ công ích, biết tha thứ vì xác tín rằng tình yêu lớn hơn thù hận, biết tin thác vào Thiên Chúa ngay cả khi đau khổ và thử thách và biết đem tình yêu và sự an ủi đến chốn khổ đau như Thánh Phanxicô Assisi và Mẹ Têrêxa Calcutta đã làm.

Đức kết :

- Ánh sáng Đức Tin không chỉ soi chiếu đời sống nội bộ của Hội Thánh mà còn giúp xây dựng xã hội trần thế hướng đến tương lai tốt đẹp.
- Đức Tin vừa là một hành trình mà cũng là một tiến trình xây dựng một nơi con người có thể chung sống với nhau
- Đức Tin Kitô gắn liền với niềm hy vọng vào một nơi vĩnh hằng mà Thiên Chúa đã dọn sẵn cho chúng ta trong Đức Kitô.