

## Tiểu Sử Thánh Phanxicô-Assisi



### Tu sĩ, Phó tế, Viện phụ

<b>Sinh</b>	<b>1182</b> <b>tại Assisi, nước Ý</b>
<b>Mất</b>	<b>Ngày 3 tháng 10 1226</b> <b>Assisi, Ý</b>
<b>Tôn kính</b>	<b>Giáo hội Công giáo Rôma</b> <b>Anh giáo</b> <b>Giáo hội Luther</b> <b>Công giáo Cổ</b>
<b>Tuyên thánh</b>	<b>16 tháng 7 1228, tại Assisi bởi Giáo hoàng Grêgôriô IX</b>
<b>Đền chính</b>	<b>Vương cung thánh đường Thánh Phanxicô thành Assisi</b>
<b>Lễ kính</b>	<b>Ngày 4 tháng 10</b>
<b>Biểu trưng</b>	<b>Chim bồ câu, động vật, thập giá ,</b>
<b>Quan thầy của</b>	<b>loài vật, chim trời, môi trường và nước Ý</b>

## Thiếu thời

Phanxicô xuất thân trong một gia đình giàu có, là con trai của ông [Pietro di Bernadone người Ý](#), một doanh nhân tư lự thành đạt, và mẹ là bà [Pica Bourlemont người Pháp](#). Hai người có bảy người con, Phanxicô chào đời khi người cha đang buôn bán ở Pháp, mẹ ông cho con chịu [lễ rửa tội](#) với tên **Gionanni di Bernadone**, theo tên của Gioan Tẩy giả (*Giăng Báp-tít*), với mong ước con trai của bà sẽ lớn lên trở thành một nhân vật tôn giáo.

Phaxicô không theo nghề nghiệp kinh doanh cũng như khát vọng giàu sang của người cha, cậu bé bộc lộ nỗi đam mê dành cho sách vở. Thánh Phaxicô được hưởng một nền giáo dục ưu tú trong một gia đình giàu có, nhờ đó cậu thành thạo trong kỹ năng đọc một số ngôn ngữ, trong đó có [tiếng Latin](#), nổi tiếng trong giới bạn bè và giao du rộng rãi, đa phần là với con cái của giới quý tộc. Ngay từ những ngày này, cậu đã quan tâm giúp đỡ người nghèo, trong lúc đang vui chơi cùng với các bạn bè, một người hành khất đến nài xin của bố thí, trong khi mọi người không hề quan tâm đến tiếng kêu xin của người hành khất, thánh Phaxicô đã dốc hết túi của mình và bố thí cho người nghèo đói.

Năm [1201](#), Phanxicô gia nhập đội quân viễn chinh bị bắt giữ làm tù binh trong một năm. Sau khi trở về Assisi, đến năm [1204](#), một cơn bạo bệnh đánh động tâm hồn của Phanxicô và dẫn cậu vào một cuộc hoán cải nội tâm. Sự kiện tại Saint – Damien là chấm son làm biến chuyển cuộc đời của Thánh nhân. Ngài đã nghe tiếng Chúa Giêsu trên thánh giá nói với ngài: ” Hỡi Phaxicô, hãy đi trùng tu ngôi nhà thờ đổ nát của Ta ”.

Sớm được nghe tiếng Chúa gọi, Thánh Phanxicô đã từ bỏ mọi vật chất sa hoa để chọn một cuộc sống khó nghèo, dành nhiều thời gian sống trong cô độc, nài xin sự soi dẫn từ [Thiên Chúa](#). Người tìm đến chăm sóc những người mắc bệnh phong, căn bệnh bị xã hội thời ấy xa lánh. Khi hành hương đến [La Mã](#), Phanxicô ngồi bên cửa các nhà thờ để hành khất cho những người nghèo.

Cha của phanxicô, đả trách móc ngài vì đã quá quảng đại với người nghèo khó, bị cha già phản đối. Sau cùng, trước sự hiện diện của

một [Giám mục](#), thánh phanxicô đã bác bỏ quyền làm cha của ông Pietro, cũng như từ bỏ quyền thừa kế của mình. Thánh phanxicô đi hành khất trong vùng Assisi. Khi trở lại thị trấn, người bắt tay phục hồi các ngôi nhà thờ đổ nát.

### **Thành lập Dòng Anh em Hèn mọn** Nhà thờ St. Francis, Assisi.



[24 tháng 2](#) năm [1209](#)), một bài thuyết giáo đã thay đổi cuộc đời của thánh Phanxicô. Nội dung bài giảng tập chú vào [Phúc âm Matthew](#) thuật lại lời của [Chúa Giê-xu](#) bảo các môn đệ chớ đem theo mình tiền bạc, ngay cả gậy hoặc giày khi họ đi ra rao giảng phúc âm. Từ sự soi dẫn này, thánh Phanxicô hoàn toàn cung hiến mình cho cuộc sống nghèo khó.

Mặc áo vải thô, đi chân đất, và theo giáo huấn của Chúa Giêsu ký thuật trong các sách phúc âm, không đem theo gậy hoặc túi xách, người đã khởi sự rao giảng thông điệp [ăn năn](#), đem Tin Mừng cứu độ và tình yêu của Thiên Chúa đến cho mọi người. Ngài chứng minh những điều này bằng một cuộc đời phiêu bạt và sống khó nghèo. Trong vòng một năm thánh Phanxicô đã có được mười một môn đệ. Năm [1209](#), thánh phanxicô cùng 11 môn đệ đầu tiên tìm đến [La Mã](#) để xin Giáo hoàng cho phép sáng lập dòng "Anh em hèn mọn". Giáo hoàng Innocent III tiếp thánh Phanxicô và các môn đệ. Sau vài ngày, Giáo hoàng chuẩn thuận, thánh phanxicô được phong chức phó tế, và được phép đọc Phúc âm trong nhà thờ.

Từ đó, dòng tu mới của thánh Phanxicô được phát triển nhanh chóng, dòng nhì Phanxicô năm 1212, dòng ba sản hồi năm 1221.

Ngày [29 tháng 11](#) năm [1223](#), bản nội qui của dòng tu (12 chương) được chuẩn thuận bởi [Giáo hoàng Honorius III](#).

Ngày [14 tháng 9](#) năm [1224](#), ở chôn ản cư la Verna trong lúc ăn chay cầu nguyện, lúc xuất thần "Thánh nhân nhìn thấy thiên thần Sêraphim, thiên thần có sáu cánh trên một cây thập tự. Thiên thần này ban cho ông năm vết thương của Chúa Ki-tô." Lúc tỉnh lại, ngài được Chúa in năm dấu thánh trên thân xác ngài.

Trong những ngày cuối đời, thánh nhân đã dành nhiều thì giờ thuật lại những trải nghiệm tâm linh của mình. Ngài khuyên nhủ anh em trong dòng, hãy sống khó nghèo và sống đức tin sâu xa vào Hội Thánh. Thánh nhân từ trần vào chiều tối ngày [3 tháng 10](#) năm [1226](#)

Ngày [16 tháng 7](#) năm [1228](#), người được phong thánh bởi Giáo hoàng [Gregory IX](#).

Tác phẩm văn học nổi tiếng nhất của ông là bài [Kinh Hòa Bình](#), bài kinh được hàng triệu [Kitô hữu](#) cất lên khi cầu nguyện cho hòa bình nhân loại trong suốt hàng trăm năm qua.

Kính thưa quý vị,

Khi nói đến một vị thánh, là chúng chúng ta đề cập đến cuộc đời của một con người để hiểu biết, ca ngợi những nhân đức và bất chước, noi gương những việc làm tốt lành thánh thiện của vị thánh đó. Tinh thần khiêm hạ và nghèo khó nơi thánh Phanxicô được khởi sự từ đức ái, ngài đầy lòng nhân hậu với mọi, ngài đã đặt nền tảng công cuộc cải cách sống đạo của mình trên đức khiêm nhường, như lời ngài thường nói với các môn sinh. "Chúng ta không bao giờ được muốn trội hơn người khác, nhưng ước muốn làm đầy tớ phục vụ mọi người vì Thiên Chúa". Thánh Phanxicô đã sống nghèo khó tuyệt đối, là vị thánh của tình yêu, là một con người triệt để vui tươi, trung thực. Cái trung thực của người đã trở nên nét đẹp nhất của một vị thánh thời danh. Sử gia Joseph lortz đã từng nói: "Điều mà thế kỷ XX thiếu nhiều nhất đó là tính trung thực". Thánh Phanxicô là người đã làm rõ nét và sự nổi bật nét trung thực của con người. Chính sự thực tế, bền bỉ, sâu sắc của con

người Thánh phanxicô đã nói lên tình yêu của ngài đặt nơi đâu?  
Ngài nhìn thấy tình yêu của Thiên Chúa bao la chan hòa. khắp nơi,  
khắp chốn, khắp trời đất, vũ trụ. Vì chính Chúa là trung tâm điểm  
cho tất cả mọi sự trên trời, dưới đất, là trung tâm của lịch sử cứu  
rỗi con người, một vị vua tình yêu cao vời, một vị vua không tiếc  
đến mạng sống cho người mình yêu, là trưởng tử mọi loài thọ sinh.

Từ khi Thánh nhân qua đời cho đến nay, di sản tinh thần của ngài  
để lại là nền tảng và giúp cho Giáo Hội triển nở trong đời sống  
phục vụ Tin Mừng. Linh đạo ” Nghèo khó ” của thánh Phanxicô là  
kim chỉ nam cho những ai muốn trở nên giống hình ảnh Đức Kitô-  
Đấng đã đến, đang đến và sẽ đến.

Xin Chúa ban cho chúng ta biết bắt chước những nhân đức của  
thánh Phanxicô, lướt thắng những vinh hoa phù phiếm, sống một  
đời sống hy sinh phục vụ cảm thông và chia sẻ cho những anh em  
nghèo khó.