

CẦU NGUYỆN

một đề tài cổ xưa nhưng lại luôn luôn mới

Câu hỏi phần 02

07. Những đặc điểm của kinh nguyện Ít-ra-en.
08. Abraham, vị Tổ Phụ vĩ đại, người cha của tất cả các tín hữu và là mẫu gương cầu nguyện.
09. Mô-sê, vị ngôn sứ vĩ đại và một con người cầu nguyện.
10. Ngôn sứ Ê-li-a, con người cầu nguyện và dẫn thân cho dân chúng.
11. Cầu nguyện và ca ngợi Thiên Chúa bằng các Thánh Vịnh.

07. Những đặc điểm của kinh nguyện Ít-ra-en.

- A. Thiên Chúa đã ký kết giao ước với dân Ít-ra-en trên núi Xinaï, và chọn dân Ít-ra-en làm dân của Người. Nhưng hiệp ước này chủ yếu dựa vào một điều kiện. Điều kiện đó là gì?
- B. Thiên Chúa có ngôi vị đối với dân Ít-ra-en. Điều này có nghĩa là gì?
- C. Đối với người Ít-ra-en luôn nhìn Thiên Chúa của Thế giới, của muôn dân. Có một bài Thánh Vịnh diễn tả điều này. Thánh Vịnh đó số mấy? Xin trích dẫn lời nhắn ngui của Thánh Vịnh đó.
- D. Theo bài viết, xin cho biết tầm quan trọng của Cựu Ước của của Đạo Do-thái đối với kinh nguyện Ki-tô giáo!

08. Abraham, vị Tổ Phụ vĩ đại, người cha của tất cả các tín hữu và là mẫu gương cầu nguyện.

- A. Ông Áp-ra-ham cầu xin với Chúa: ‘Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó, vì năm mươi người lành trong đó sao?’ Với lời cầu xin này, ông cầu xin ơn tha thứ cho toàn thể dân thành Sôđôma, và ông làm như thế bằng cách nại đến đức công chính của Thiên Chúa. Tuy nhiên, còn có một ý tưởng trong lời cầu xin này của Áp-ra-ham. Ý tưởng đó là gì?
- B. Ông Abraham khi kêu cầu Thiên Chúa cho dân thành Sô-đô-ma, ông đã dần dần giảm số lượng người vô tội cần thiết cho việc cứu độ xuống: nếu chỉ có năm mươi người, có thể bốn mươi lăm người cũng đủ, và sau đó càng ngày càng xuống nhiều hơn nữa đến mười người. Số lượng càng nhỏ xuống thì càng tỏ lộ điều gì nơi Thiên Chúa?
- C. Trong bài đọc chúng ta thấy cách cứu độ mà ông Abraham đã cầu xin Thiên Chúa: Để được cứu độ không chỉ đơn thuần là để tránh bị trừng phạt, nhưng quan trọng hơn nữa dân chúng cần được một điều khác. Đó là điều gì?
- D. Một ngôn sứ đã nói rằng, nhân danh Đấng Toàn Năng, chỉ cần một người công chính cũng đủ để cứu để cứu thành Giêrusalem, ‘Hãy rảo quanh đường phố Giêrusalem mà xem cho biết. Trên các quảng trường thành phố ấy, hãy tìm xem có gặp được một người, một người biết thi hành luật pháp, biết sống cho chân thật, Ta sẽ dung tha cho cả thành.’ Xin cho biết tên của ngôn sứ này!

09. Mô-sê, vị ngôn sứ vĩ đại và một con người cầu nguyện.

- A. Ông Mô-sê, vị ngôn sứ vĩ đại và nhà lãnh đạo của thời Xuất Hành, đã đóng vai trò của mình như người trung gian giữa Thiên Chúa và dân Israel. Xin giải thích vai trò trung gian này của Mô-sê, nghĩa là Mô-sê đã làm gì trong vai trò này?
- B. Mô-sê lên núi chờ đợi hồng ân các bia đá Lễ Luật bằng cách ăn chay bốn mươi ngày và bốn mươi đêm (x. Xh 24,18, Đnl 9,9). Số bốn mươi này và việc ăn chay có giá trị gì?
- C. Trong Sa-mạc, khi ông Mô-sê ở trên núi để gặp Chúa, thì dân chúng ở dưới mệt mỏi và đòi hỏi một sự hiện diện hữu hình và có thể sờ mó được của Chúa. Ông Aaron đã chiêu ý họ và cho đúc con bò vàng như là một vị thần mà họ có thể đến gần được, có thể chạm đến được. Đây là một cám dỗ liên tục trong cuộc hành trình đức tin. Xin diễn tả rõ hơn về cám dỗ này được diễn tả trong bài viết.
- D. Ông Mô-sê nại đến đức trung tín của Thiên Chúa bằng cách nhắc lại lời hứa của Ngài, 'Xin nhớ đến các tội tổ của Ngài là Abraham, Isaac, Israel, mà Ngài đã chỉ chính mình Ngài mà thề và hứa cùng họ rằng, Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi nhiều như sao trên trời, và tất cả xứ mà Ta đã nói đến, Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi, và nó sẽ là gia nghiệp đời đời cho chúng.' Lời này được viết trong sách nào của Cựu Ước?

10. Ngôn sứ Ê-li-a, con người cầu nguyện và dẫn thân cho dân chúng.

- A. Tên Êlia nghĩa là gì và ông đã sống thế nào để đúng nghĩa với tên của ông?
- B. Thay vì giúp mở tâm hồn con người ra cho Đấng Khác, và cho một mối liên hệ tự do, là liên hệ cho phép một người rời xa những ranh giới hạn hẹp của tính ích kỷ để bước vào những bình diện của tình yêu và ban tặng lẫn nhau, thì việc thờ ngẫu tượng làm cho con người rơi vào những tình trạng rất tiêu cực. Xin giải thích những tình trạng tiêu cực đó là gì?
- C. Câu Thánh Kinh thời danh của Israel là '*Shema Israel*': "Hãy nghe, hỡi Israel: Chúa Thiên Chúa của chúng ta, là Chúa duy nhất; và anh em phải yêu mến Chúa, là Thiên Chúa của anh em với hết tâm hồn, và hết linh hồn và hết sức anh em" (Đnh 6,4-5). Theo bài viết, câu Thánh Kinh trên có ý nghĩa gì?
- D. Khi vắng bóng Thiên Chúa, theo bài viết, con người rơi vào đâu?

11. Cầu nguyện và ca ngợi Thiên Chúa bằng các Thánh Vịnh.

- A. Bản văn nguyên thủy của tập Thánh vịnh được gọi là gì?
- B. Có tất cả 150 Thánh Vịnh, tác giả là Vua Đa-vít và nhiều tác giả vô danh khác và được sáng tác qua nhiều thế kỷ. Nhưng các Thánh Vịnh luôn phát xuất từ một điểm chung. Điểm chung này là điểm gì?
- C. Trong bài viết có nhắc đến lời cầu nguyện 'đối thần' ('théologique'). Xin giải thích ý nghĩa của lời cầu nguyện này!
- D. Tại sao các Kitô hữu hết lòng quý trọng các Thánh Vịnh? Xin giải thích theo bài viết!