

THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ

Ngày 3 tháng 7



Sau 30 năm sống ẩn dật, Chúa Giêsu lên đường rao giảng Tin mừng, mặc khải cho thế gian những mầu nhiệm về nước trời. Trong thời gian này, Chúa đã chọn một số tông đồ, lập thành một cộng đồng nhỏ bé, nhưng thâm thiết và đầy tình thương. Tất cả đi theo Chúa, nghe Chúa giảng dạy và cùng lãnh sứ mạng loan báo tin mừng như Chúa. Trong số những người được đặc ân lãnh nhận trực tiếp lời Chúa để thành những sứ giả, những bạn hữu và những tông đồ của Người, chúng ta thấy có Thánh Tôma.

Theo những tài liệu cổ, tên thực của Thánh nhân là Giuđa. Nhưng vì Giuđa là một tên gọi rất phổ biến của người Do thái, nên thánh nhân mới có một tên đệm khác là Tôma. Riêng tên Tôma, theo danh từ Do thái, có nghĩa là “sinh đôi”. Về gia tộc, người ta cho rằng Ngài sinh ở Antiokia và có một người chị cùng sinh đôi, tên là Lidia. Ngoài ra, chỉ Phúc âm mới cho chúng ta biết chắc chắn một vài điểm về thân thế và tính tình của Thánh Tôma.

Thánh Tôma là một trong số các tông đồ Chúa Giêsu đã chọn. Nếu đọc số kể tên các tông đồ trong Phúc âm, chúng ta thấy thánh nhân được xếp thứ bảy theo Thánh Matthêu, thứ tám theo Thánh Matcô và Thánh Luca và thứ sáu trong Công vụ sứ đồ. Riêng Thánh Gioan, Ngài cho chúng ta biết Thánh Tôma vốn tính rất nhiệt thành và tận tụy. Lần kia Chúa Giêsu muốn vào xứ Giuđêa để thăm ông Lagiarô bạn của Người vừa mới qua đời, các tông đồ đều nhao nhao lên ngăn cản, sợ người Do thái sát hại. Chỉ một mình Thánh Tôma mới nhận thấy sự quyết định cương quyết của Thầy mình. Vì thế Ngài đã kêu lên: “Nào tất cả chúng ta cùng đi để được chết với Thầy” (Ga 11,16). Rồi khi Chúa Giêsu loan tin: “Thầy sẽ đi dọn chỗ cho các con, khi Thầy đã đi và sắm sẵn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại, đem các con cùng đi với Thầy, hễ Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Và vì các con biết Thầy đi đâu, nên các con cũng biết đường đi nữa”. Thánh Tôma liền thưa với Chúa: “Lạy Thầy, chúng con chẳng biết Thầy đi đâu, làm sao biết đường được” **Chúa Giê-su đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy"** (Ga 14, 6)

Lại nữa, khi Chúa sống lại và hiện ra với các tông đồ, nhưng lần đó Tôma vắng mặt. Khi thánh nhân trở về, mọi người đều mừng rỡ kể lại cho Ngài nghe việc Thầy hiện ra. Thánh Tôma bỡ ngỡ tỏ thái độ không tin và còn tuyên bố: “Nếu tôi không thấy dấu đinh trong bàn tay Thầy, nếu tôi không xỏ ngón tay vào dấu đinh ấy, và nếu tôi không thọc bàn tay tôi vào vết thương nơi sườn Thầy thì tôi không tin” (Ga 20,24-59).



Tám hôm sau, Chúa lại hiện đến với các tông đồ; lần này có cả Tôma ở đó. Sau khi ban bình an cho tất cả, Chúa quay lại bảo Thánh Tôma: “Tôma, con hãy đặt ngón tay con vào đây và xem bàn tay Thầy, con hãy giơ tay con ra sờ vào cạnh sườn Thầy, và đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin chắc”. Hốt hoảng vì những lời Chúa phán, Tôma vội và thưa cương quyết: **“Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”** (Ga. 20, 27-28).. Nhưng Chúa ngắt lời và phán tiếp: “Vì con đã thấy Thầy nên con tin, nhưng phúc cho kẻ không thấy mà tin” (Ga 20, 24-29). Sau hết, Thánh Tôma là một trong bảy tông đồ được Chúa hiện ra

trên bờ hồ Tibêria trước khi về trời.

Từ ngày ấy, Thánh Tôma luôn luôn sống đoàn tụ với các tông đồ chờ đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và sau khi đã được đầy ơn Thánh Linh rồi, Ngài cùng với các tông đồ, chia tay nhau đi giảng Phúc âm. Thánh nhân giảng đạo những nơi nào chúng ta không biết chắc. Theo sử gia Êusêbiô thì hình như Ngài giảng đạo tại xứ Patia. Nhưng theo một truyền thuyết khá kỳ cựu thì thánh nhân đem tin mừng đến cho những xứ của mấy nhà bác học mà (ba Vua đến từ phương Đông) trước kia đã đến thờ lạy Chúa Giêsu tại hang Bêlem ,

Ngoài ra, nhiều văn kiện khác lại cho rằng Thánh Tôma giảng Phúc âm cho dân Ấn Độ và cuối cùng chịu chết vì danh Đức Kitô đang khi thi hành sứ mạng. Ngài đã được phúc bước lên đài cao vinh quang dành cho các vị tử đạo và được ngồi vào một trong 12 ngai tòa xét xử muôn dân nơi Thành Thánh Gierusalem trên trời.

Thế kỷ XVI, người Bồ Đào Nha chiếm Ấn Độ, đã gặp thấy ở đó nhiều người Kitô giáo xưng mình là đồ đệ của Thánh Tôma. Hơn thế, các tín hữu Ấn Độ có truyền tụng lại rất nhiều phép lạ, mà họ cho rằng Chúa đã làm vì lời cầu nguyện của Thánh Tôma.

Thực hành:

Chúng ta thường nghe truyện kể về Thánh Tôma như một người “cứng lòng” nhưng giây phút được nhìn xem Chúa Giêsu Phục Sinh chính là lúc thánh nhân đã tuyên xưng một niềm tin rất mực kiên vững. Trong Thánh lễ, khi linh mục nâng cao Bánh Thánh, chúng ta cũng hãy cầu nguyện bằng những lời của Thánh Tôma: “Lạy Chúa con! Lạy Thiên Chúa của con!”

Thiết nghĩ hành trình đức tin của thánh Tôma cũng chính là hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích rửa tội là ngày đức tin của chúng ta được khai mở. Và rồi qua Bí tích Thánh thể và Thêm sức, đức tin ấy được tăng trưởng và lớn lên theo thời gian. Song cũng có những lúc đức tin của chúng ta bị thử thách nặng nề, điều mà chúng ta gọi là đêm tối của đức tin, tối đến độ không còn thấy một tia hy vọng nào. Đó là những lúc gặp đau khổ, bệnh tật, tai ương, hay thất bại trong công ăn việc làm, trong chuyện gia đình..., nhưng nhờ những lúc như thế mà đức tin của chúng ta được tôi luyện, được thanh lọc, vì “*lửa thử vàng, gian nan thử đức*”.

Nguyện xin thánh Tôma Tông Đồ từ nơi Thiên quốc hằng nhìn đến mỗi người chúng ta và cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta trên hành trình đức tin, được một lòng một dạ kiên trung đi theo Đức Kitô, dẫu có gặp thử thách gian truân, để mai sau chúng ta được cùng ngài chung hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa trên Nước Hằng Sống. Amen.

Chị Mỹ (nhóm Emmanuel – Aarhus)

Xin vào link dưới đây để xem nơi Thánh Toma đã đi truyền giáo tại Nước Ấn Độ

<https://www.youtube.com/watch?v=IW8grpy75wU>

Xin vào link dưới đây xem **Phim Thánh Tôma:**

<https://www.youtube.com/watch?v=fwPw3r5D1PY>