

Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá

. Chiếc Bánh Thứ Tư (tóm tắt)

Sức Mạnh Độc Nhất Của Tôi: Phép Thánh Thể.

Quanh Bàn Tiệc Thánh Thể được thực hiện và được tỏ bày sự hiệp nhất hài hòa của Hội Thánh, mâu nhiệm hiệp thông truyền giáo trong đó mọi người nhìn thấy mình là con Chúa và là anh em trong một gia đình (Gioan PhaoLô II , Sứ Điệp NQTGT X II, số 7).

” Trong tù cha có dâng lễ được không?”

Tôi trả lời :”Có”.

”Làm sao cha kiếm ra bánh lễ, rượu lễ?”. Rất nhiều lần, nhiều người hỏi tôi như vậy.

Khi bị bắt, tôi phải đi ngay và tay không . Hôm sau , tôi được phép viết thư về nhà để xin đồ cần dùng nhất như áo quần , kem đánh răng ... Hàng đầu tiên tôi viết :”Xin gửi cho tôi ít rượu thuốc trị bệnh đường ruột ”. Bên ngoài giáo dân hiểu ngay.

Hôm sau, tôi nhận được một ve nhỏ để bên ngoài ”Thuốc trị bệnh đường ruột”, và bánh lễ xé nhỏ trong một cái lọ chống ẩm ,do ông trưởng ban chấp pháp cầm đến.

Không bao giờ tôi vui bằng hôm đó! Từ đấy , mỗi ngày với ba giọt rượu và một giọt nước , trong lòng bàn tay , tôi dâng thánh lễ .

Tuy nhiên, cách dâng lễ mỗi nơi mỗi khác nhau, lúc ở dưới hầm tàu thủy chở tôi ra miền Bắc ,lúc ở trại Vinh Quang trong trại biệt giam ... Chúng tôi nhặt giấy ny lon bao thuốc lá làm những túi nhỏ đựng Minh Thánh . Như thế Chúa Giêsu luôn ở giữa chúng tôi . Chúng tôi tin một sức mạnh : Thánh Thể. Thịt Máu Chúa làm cho chúng tôi sống . ”Ta đã đến là để chúng được có sự sống , và có một cách dồi dào . (Ga 10,10) .

Mỗi tuần , mỗi sáng thứ sáu có một buổi học tập , có 250 anh em tham dự . Đến lúc xả hơi , anh em công giáo thừa dịp đó mang cái túi nylon đựng Minh Thánh đến chia cho 4 đội kia , mỗi người thay nhau mang trong túi áo mỗi ngày . Ban đêm , họ thay phiên nhau Làm Giờ Thánh. Sự hiện diện thình lặn của phép Thánh Thể biến đổi họ cách lạ lùng . Nhiều người Công Giáo trở lại sống đạo đức hơn , nhiều anh em không Công Giáo , Phật Giáo tìm hiểu Phúc Âm và lãnh phép Thánh Tẩy trong trại

Cải Tạo , hoặc sau lúc được trả tự do . Những ơn trọng này do Chúa Giêsu Thánh Thể chứ không phải do sức loài người

Trong 9 năm biệt giam .tôi dâng lễ một mình lúc ba giờ chiều, giờ chúa Giêsu hấp hối trên Thánh Giá . tôi luôn mang Mình Thánh trong mình ” Như cha ở trong con và con ở trong cha”. Đó là những Thánh Lễ đẹp nhất của đời tôi . Tôi ở một mình nên tôi có thể hát tiếng La Tinh , tiếng Việt , tiếng Pháp ... Mỗi lúc dâng lễ , đọc lời truyền phép với tất cả tâm hồn , tôi làm lại lời Giao Ước ”Giao Ước mới vĩnh cửu ” với chúa Giêsu . Không phải để sống an nhàn, nhưng để bắt đầu một cuộc cách mạng đổi mới nhân loại , được máu Chúa cứu chuộc , sống xứng đáng Phẩm giá con Thiên Chúa, trong văn hóa tình thương và sự sống . Mỗi khi buồn nản tội cùng , tôi nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh và bị bỏ rơi trên Thánh Giá : hoàn toàn bất động . Đối với con mắt loài người , cuộc đời Chúa Giêsu là vô ích, là thất bại .nhưng với con mắt Thiên Chúa, chính giây phút ấy lại là giây phút quan trọng nhất của đời Ngài . Vì trên Thánh Giá Ngài đã đổ máu để cứu chuộc nhân loại .Chúa Giêsu là mẫu gương của tình yêu tuyệt đối với Chúa Cha và các Linh Hồn . Ngài đã cho tất cả, yêu thương đến cùng (Ga 13,1) cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng và nói lên tiếng ”Hoàn Tất”(Ga 19,30).

Các bạn trẻ thân mến,

”Chúa Giêsu sống giữa chúng ta trong phép Thánh Thể, giữa những bất trắc , những hoang mang trong cuộc đời mỗi ngày, các bạn hãy noi gương hai môn đệ trên đường về Emmau ...Hãy cầu Xin Chúa Giêsu , để dọc các nẻo đường về bao nhiêu xóm nhỏ Emmau của thời đại ta, Ngài ở lại với các bạn,là trung tâm của các bạn, là hy vọng trường cửu của các bạn” .

(GioanPhaoLô Ì I,Sứ Điệp NQTGT XII, số 7)

Cầu Nguyện;

Lạy Chúa Giêsu,Chúa tiếp tục Thánh Lễ mỗi giây phút cho đến tận thế, Chúa sử dụng tay của linh mục trong phép Thánh Lễ cách huyền nhiệm và thực tại. Nhưng Chúa dâng lễ với những tâm tình sốt sắng nhất :trong giờ tử nạn,trên Thánh Giá, đau khổ thể xác ,tinh thần,yêu mến ,vâng phục Chúa Cha cho đến chết,,chết sỉ nhục trên Thánh Giá, hình phạt dành cho nô lệ,bị mọi người ruồng bỏ ,Kể cả Chúa Cha :”Lạy Cha, sao Cha bỏ con”.

Xin cho chúng con dâng lễ như Chúa. Nếu cuộc đời chúng con không chịu đói khát, chịu sỉ nhục, chịu đội mào gai, chịu đánh đòn, chịu chết ... thì con phải xét mình, phải sám hối, hoán cải, phải chuyển biến, lột xác; vì con chưa tế lễ như Chúa . Nếu con còn sợ, còn tìm cách tránh né thân phận Chúa, thì dù con có theo nghi thức nào, có long trọng đến đâu cũng không tế lễ với tâm tình Chúa .

Maria Bùi Thị Kim và Marie Thérèse Ngô Thị Lan Nhi