

LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA PHỤC SINH

05g00 chiều ngày 13/03/2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã long trọng tuyên bố năm 2016 là năm Thánh Lòng Thương Xót. Trong năm Thánh này, Đức Thánh Cha muốn đặt trọng tâm nơi Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, Đấng mời gọi các tín hữu trở về với Chúa, gặp gỡ Chúa sẽ giúp chúng ta biết thực thi Lòng Thương Xót với anh em...

Rồi trong Sứ điệp Mùa Chay năm nay, Đức Thánh Cha bày tỏ: *“Tôi mong muốn biết bao, nơi nào Giáo Hội hiện diện, đặc biệt các Giáo xứ và các cộng đoàn của chúng ta, nơi ấy sẽ trở thành hải đảo thương xót giữa lòng đại dương vô cảm...”*.

Những khao khát của Đức Thánh Cha càng làm dấy lên Sứ điệp của Lòng Thương Xót trong Chúa Nhật thứ II Phục Sinh năm nay.

Trình thuật Tin Mừng Gioan cho chúng ta thấy Lòng Thương Xót của Đức Kitô Phục Sinh được thể hiện qua 3 điểm sau đây:

1. **“Bình an cho các con”: Quà tặng của Lòng Thương Xót.**

Chúa Giêsu thừa biết tâm trạng nản nề và tuyệt vọng của các môn đệ sau biến cố đau thương của ngày thứ Sáu tuần Thánh. Các ông quá sợ hãi nên luôn kín cổng cao tường, nhưng cho dù kín thế nào thì tình thương của Đấng Phục Sinh vẫn đến với các ông để trao ban quà tặng của Lòng Thương Xót, quà tặng của bình an mà lúc này các ông rất cần... Chúa cho xem tay và cạnh sườn Người, bàn tay mang dấu đinh, cạnh sườn thì bị đâm thấu... đó là dấu tích của một tình yêu, yêu cho đến giọt máu cuối cùng. Tình yêu mang thương tích đã từng được diễn tả qua dung mạo của người tội tử đau khổ: *“Chính Người mang lấy bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta... Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm, Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích để chúng ta được chữa lành...”* (Isai 53, 4-5)

Tình yêu mang thương tích cũng là tâm tình của Đức Thánh Cha Phanxicô trong tông huấn niềm vui Tin mừng, Ngài đã tỏ bày: *“Tôi thà có một Hội Thánh bị bầm dập, mang thương tích và như nhuốc vì đi ra ngoài đường, hơn là một Hội Thánh ốm yếu vì bị giam hãm và bám víu vào sự an toàn của mình”* (Eg 49)

Ở đây, chúng ta bắt gặp một Đức Kitô Phục Sinh hết lòng với các môn sinh của mình, tựa như gà mẹ khao khát ấp ủ đàn con dưới cánh. Chỉ có Thầy các ông mới cảm thấy

bình an, chỉ có Thầy các ông mới có niềm vui, chỉ có Thầy thì mới không còn nỗi sợ hãi nào đập vùi... Quả thật: *“Ngoài Chúa ra, con tìm đâu thấy hạnh phúc, duy chỉ nơi Chúa con mới có niềm vui...”* và ngoài quà tặng của bình an, Chúa Phục Sinh còn trao ban một quà tặng tuyệt vời hơn nữa, đó là Bí tích của Lòng Thương Xót: *“Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại...”*

2. **“Tôma ơi, con lại đây”:** Chúa Phục Sinh chinh phục kẻ cứng tin.

Tôma vắng mặt khi Chúa hiện đến với các môn đệ. Anh em chia sẻ niềm tin với ông: *“Chúng tôi đã thấy Chúa”*. Ông thách thức: *“Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi chẳng tin”* (Ga 20, 25)

Chúng ta thấy ở đây Tôma không đòi hỏi dấu hiệu nào khác ngoài chính thương tích trên người của Thầy mình, chỉ có dấu đinh ở chân tay, chỉ có cạnh sườn bị đâm mới chính là Thầy đã sống lại...

Chúa Giêsu thấu hiểu nỗi lòng của ông, Ngài không hề trách móc ông mà âm thầm chờ đợi “tám ngày sau” và rất nhẹ nhàng đáp ứng đòi hỏi của ông muốn xem tận mắt, bắt tận tay... Đây cũng là nét chấm phá làm nên Lòng Thương Xót vô ngần của Đức Kitô phục sinh, đứng trước lòng nhân hậu của Chúa đối với lòng cứng tin của mình, Tôma sụp lạy và tận đáy lòng ông thốt lên: *“Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con”*. (Ga 20, 28). Để rồi từ đây, ông dành trọn quãng đời còn lại để làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh và là chứng nhân của Lòng Thương Xót Chúa... Từ Lòng Thương Xót đối với Tôma, chúng ta lại được Chúa Phục Sinh ban một quà tặng của tình thương: *“Phúc cho ai không thấy mà tin”*, và chính lời tuyên xưng của Tôma ngày xưa thì hôm nay lại vang vọng trong các cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa trên khắp thế giới: *“Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”*.

3. **Cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên là chứng nhân của Lòng Thương Xót Chúa.**

Còn bức tranh nào đẹp hơn bức tranh của cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên. Sách Công vụ Tông đồ trong bài đọc 1 mô tả: Các tín hữu một lòng một ý, chia cơm và áo với nhau để không còn ai thiếu thốn... Chính bức tranh tuyệt tác này đã là khuôn mẫu để các mục tử chọn cho năm Tân Phúc Âm Giáo xứ và cộng đoàn sống đời thánh hiến (*Thư MV HĐGM VN 2015*)

Hướng về Năm Thánh của Lòng Thương Xót, mời gọi chúng ta hãy trở nên chứng nhân của Lòng Chúa Xót Thương ở giữa đời, vì cuộc sống hôm nay đầy dẫy âu lo của

bệnh tật, của khổ đau, của tai ương hoạn nạn, của chiến tranh và khủng bố khắp nơi, của bạo lực cũng gia tăng từ gia đình đến học đường, của giới trẻ đang sa đà vào lối sống buông thả: tự do luyến ái, nghiện ngập và đang tâm giết chết đứa con của mình từ bào thai... Cuộc sống từ cộng đoàn Giáo xứ có khi đang thiếu tình liên đới hiệp thông... Tất cả đều cần đến bình an và Lòng Thương Xót của Đấng Phục Sinh... Chúa Phục Sinh đang chờ đợi chúng ta lên đường để loan báo cho mọi người về một Thiên Chúa “Giàu Lòng Xót Thương”. Amen.

<http://lebaotinhbmt.com/phong-cach-song/221-long-thuong-xot-c-a-chua-ph-c-sinh>